

Nieuwsbrief 8 april 2020

Beste mensen,

Dit is de eerste nieuwsbrief vanuit de gemeente van Tjamsweer. U vindt hierin gegevens over de diensten van de Paascyclus en over het klokluiden en vespers op de woensdagavonden.

Via deze nieuwsbrieven proberen we u op de hoogte te houden van het wel en wee van onze gemeente in deze zo vreemde en onwennige tijd. Als u zelf informatie hebt die u graag wilt delen kunt u dit doorgeven aan ds Wolters.

Diensten in de Stille Week

Deze week is het de Stille Week. Zoals ieder jaar vieren we met elkaar een aantal bijzondere diensten waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken, op weg naar Pasen. Samen gaan we door de nacht, samen mogen we opstaan op Paasmorgen. De diensten worden rechtstreeks uitgezonden via de livestream van onze gemeente. U kunt deze aanklikken op onze website tjamsweer.nl of later terugluisteren via kerkdienstgemist.nl

U kunt de diensten meevieren op:

Witte Donderdag	9 april	19.30 uur
Goede Vrijdag	10 april	19.30 uur
Stille Zaterdag	11 april	21.00 uur
Paasmorgen	12 april	9.30 uur

In elke dienst zal ds Wolters voorgaan. Jan Beukema bespeelt het orgel/de piano.

Bij de diensten

Op Witte Donderdag gedenken we de laatste maaltijd die Jezus met zijn vrienden hield en vieren we vanouds het Heilig Avondmaal. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk. Jezus wast als een knecht de voeten van zijn leerlingen. In Gethsemané slapen zij, als Hij in doodsangst bidt om zijn leven. Judas kust Hem.

Op Goede Vrijdag staan we stil onder het kruis. Mijn God mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Het Licht der wereld sterft, de Paaskaars dooft. Zwarter was de nacht nooit..

Op Stille Zaterdag zoeken we op de tast in het donker onze weg. Wat valt er nu nog te hopen? We lezen teksten van bevrijding en nieuw leven tegen alle verwachting in. We bidden om licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. Dan beseffen we: God heeft ons niet verlaten. Christus is opgestaan!

Op Paasmorgen vinden we het graf leeg. We vieren bevrijding en nieuwe toekomst. Het is feest! Vol dankbaarheid mogen we ervaren: De Heer is waarlijk opgestaan!

Wilt u zelf thuis een kaars aansteken voor de diensten van donderdag en vrijdag?

Het luiden van de kerkklok

De afgelopen drie woensdagen hebben een aantal gemeenteleden de klok geluid van 19.00 tot 19.15 uur. We sluiten als kerk daarmee aan bij de landelijke actie "klokken van hoop en troost". Met het luiden van de klok geven we aan dat ook wij als kerk betrokken en begaan zijn met onze samenleving, die onder hoge druk staat door de zorgen rond het corona-virus. Ook de komende woensdagen zal de klok geluid worden. Als u zelf mee wilt luiden kunt u dat doorgeven aan Bert Beek.

Vespers op woensdagavond

Het luiden van de klok zal de komende woensdagavonden rechtstreeks worden uitgezonden via de livestream op de website. Na het luiden kunt u elke woensdag om 19.15 uur luisteren naar een korte vesper vanuit de kerk. Ds Wolters zal deze leiden en Jan Beukema zal het orgel/de piano bespelen.

Hebt u een lied of een tekst die u in deze moeilijke tijd aanspreekt, troost of helpt? Graag horen we het van u, zodat we uw bijdrage kunnen zingen of lezen op de woensdagavond. Zo bemoedigen we elkaar als gemeente en kunnen we toch even samen zijn. U kunt uw bijdragen mailen of doorbellen naar ds Wolters.

Als u deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan ds Wolters. Uw e-mailadres wordt dan uit de verzendlijst gehaald.

De inhoud van deze nieuwsbrief valt onder de voorwaarden van de privacy-wetgeving. Daarom aan u allen het verzoek deze mail binnen drie maanden te verwijderen uit uw postvak. Zo voldoen we aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Ik wens u allen goede dagen waarin u Gods liefde in Christus mag ervaren.
Met Hem gaan we op weg naar een nieuwe morgen.
De nacht gaat voorbij.
Moge dat ons tot troost zijn in deze bijzondere tijd.

ds B.B. Wolters